

vrede en vrijheid.

Mijn leven zonder vrede, is leven in verdriet.

Mijn leven zonder vrede, is mijn leven niet.

Hoe mooi zou het zijn zonder oorlog zonder pijn?

Als ik nu leefde in een vrij land.

Vrij naar school, vrij naar huis, mijn thuis niet van hier naar daar.

Maar in vrijheid alles kunnen doen wat je wil.

Was heel de wereld maar in vrede, leefde heel de wereld maar in vrijheid.

Waarom oorlog, waarom pijn als er ook vrede kan zijn.

Ja, vrede.

Familie zien, vrienden ontmoeten in plaats van mijn leven in een hol een donker duister hol.

Mijn toekomst, wat is mijn toekomst?

Komt er nog vrede?

Eeuwige vrede in mijn hart.