

gedicht taal

Strijd.

Hun strede voor ons, voor de vrede en voor de vriendschap.

Ze woude geen strijd, maar dankzij hun zijn wij bevrijd. Oorlog is niet om grapjes over te maken, niet op school, niet op straat, niet thuis, nergens.

Op 4 mei ben ik, zijn wij, met zijn allen stil, op 4 mei denk ik stil, op 4 mei herdenk ik stil. Voor mijn opa, want hij zat in de KNIL.

Een man op zolder met Joden,  
maar veel lagen op straat, doden.

Een meisje aan een bureautje met haar dagboek,

Duitsers op zoek. Inmiddels wereldberoemd, geen bij die meer rond zoemt. Ik ben dankbaar,  
dankbaar naar hun.

Met vriendelijke groet.