

# Vrijheid

Na 1 miljoen dingen afgevuurd te hebben,  
is het voorbij.  
Overal webben,  
en we zijn bomvrij!  
Iedereen viert feest,  
ze komen bij elkaar.  
Mensen vinden Hitler een beest,  
Herinneringen die ik bewaar.  
Denk terug aan de oorlog,  
zoveel doden.

Vrijheid op 4 en 5 mei.  
Mensen in het leger streden als een kei.  
Veel kogels afgevuurd,  
De WO 2 heeft lang geduurd.  
Wij vieten vrijheid voor de mensen die dat niet kunnen,  
Iedereen zou dat hun gunnen.

Sanne

Joods zijn is niet leuk.  
stil word ik van de beelden, die ik liever niet wil zien.  
Doden, de kou en de honger ..  
4 mei herdenken we de doden  
Joods zijn is niet leuk  
Ze werden opgepakt  
Al die doden waren niet nodig  
Het kwam door de Duitsers

## Vrede

Vrede maakt iedereen blij  
voor iedereen en voor jou en mij  
In de oorlog kenden we geen vrijheid  
dat was een aparte tijd  
in de angst leefden de mensen  
dat zou je niemand toewensen  
ik ben blij dat ik toen niet leefde  
iedereen in de honger en de kou beefde

## Robina

De 2e wereldoorlog de dag van alle leugens!

Rotterdam, 14 mei, de dag vloog zo voorbij.

Lippen op elkaar.

1x geluid en klaar.

De straten liepen langzaam leeg.

Ongezelligheid, spanning, verdriet. een geel sterretje maakt je leven verziekt.

Het is stil dag en nacht.

Geen gelach. opstaan, opfrissen, eten drinken.

En weer slapen.

Zo ging het 2 jaar bij Anne Frank haar familie, en anderen.

Naar buiten kijken uit een raampje is niet genoeg, die mooie boom.

Die mooie bosjes en kijk daar.. snel weer het dekentje voor het raam. soldaten pakten mensen op uit de straten.

Help mijn kind! Een blaadje vrij in de wind. Was ik dat maar. ik heb het! ik ben klaar!

4 mei 2 minuten stil en je bent vrij. Wees blij met wat je hebt en krijgt. 2 minuten. Even stil.

Herdenken van wat al die mensen hebben doorstaan.

Wij hebben nu vrede, en ik ben tevreden.

Melanie

## Gedicht 4 mei

77 jaar geleden zijn we bevrijd, 5 jaar angst en beven.  
Na 5 jaar kunnen we weer zonder oorlog leven.  
Hitler deed hun pijn dat vond niemand fijn.  
Op deze dag herdenken wij de mensen die voor ons leven hebben  
gestreden. Het is al een tijd geleden alleen we moeten dat nooit laten  
vergeten, mensen hebben gezweet en nooit echt geleefd.  
Zo veel mensen overleden meer dan 40 miljoen dat is overdreven.....

## Sophia

Vanavond ben ik twee minuten stil.  
Heel langzaam sluipen we voort!  
Heel langzaam stichten mensen vreugde.  
Komt niet in ons op hoe zou het zijn als ieder moment je angst te bezorgen, angst voor vanavond  
angst voor morgen overal angst.  
Hoe zou het zijn om in elke hoek om angst te dreigen of over angst, te gaan praten hoe zou dat zijn  
en dan denk je ach daar sta je dan vol angst en verdriet in een hoek te denken..  
meer mens gingen het leger in een ook steeds meer mensen die afscheid moesten nemen van  
meerdere familieleden steeds meer mensen hebben elke keer meer pijn

-van sicily-

4 mei Vrede.

wat is vrede?

Dat is iets wat mensen tijdens de oorlog naar verlangde, vrede.  
Toen ik klein was leerde ik het verschil tussen het goede en slechte. Ik leerde over de oorlog in  
Indonesië en nederland. En later andere landen.  
Duizenden soldaten vielen neer om voor ons te strijden. En nu is er zelfs oorlog tussen Oekraïne en  
Rusland. Als de oorlogen zo door en door gaan wordt de wereld geen betere plek. Het enige wat je  
hoorde waren knallen, mensen die bang waren om dood te gaan, gewerschoten, schreeuwende  
soldaten. Dus vandaag nemen wij de paar minuten stilte voor de mensen die vielen. En nu moeten  
we hopen dat de oorlog stopt en we in vrede kunnen leven. want niemand heeft hierom gevraagd.

Alex

Hoe zal het zijn om daar te staan met je zorgen,  
bang in de avond en bang in de morgen.  
Wij hier bang zijn voor de kleinste dingen, terwijl de Duitsers hun dwingen.  
Hoe zal het zijn zonder vuur, om precies klokslag 8 uur.  
Wij hier hebben nooit genoeg kleren, terwijl hun al blij zijn met knuffelberen.  
Hoe zal het zijn zonder drinken en brood, hongerwinter, hongersnood.  
Wij hier zitten met veel blijheid, zou dat wel kunnen zonder vrijheid?  
Hoe zal het zijn om daar te zitten met een hart van goud, terwijl sommige dichtgetimmert zijn met hout.  
Hoe zal het zijn om daar te zitten in die koude barakken, terwijl de meeste daar veel te veel verzwakken.  
Op elke hoek kan wel wat gevaar dreigen, bang zijn om te praten en zwijgen. Wij hier respecteren de joden, maar vroeger hier waren verboden.

Hoe zou het zijn als je angst  
elke dag erger wordt?  
Je maakt je zorgen.  
Angst voor vandaag en  
angst voor morgen.  
Vervoerd worden met de trein.  
De wagons waren veels te klein, niet fijn.  
Mensen waren bang om voor hun eigen vrijheid op te staan.  
Ieder liet zijn eigen traan.  
Ze werden vermoord, gemarteld en geslagen.  
Bijna niemand kon z'n poging wagen.  
  
Om voor vrede op te staan.  
Is net zo als een reis naar de maan.  
Het was moeilijk het was niet te doen.  
Maar laten we vrede houden en elkaar vertrouwen.  
Doha

Joden moesten het doden worden?  
Nee het waren mensen  
Mensen met gevoel.  
Mensen met een hard mensen zo als jij.  
Het kind die stiekem kranten rond brengt kinderen die schuilen een vader die het leger in moet.

Moeten schuilen als kind omdat je jood bent.  
Je wordt wakker van voetstappen  
Grote dikke laarzen je moeder gilt je wordt weg gevoerd maar waar ga je heen?  
Waar is papa waar is mijn broer?  
Spugen op kale vrouwen. omdat ze verliefd werden op een Duitser? \  
4 en 5 mei dat is de dag waar op wij. Alle doden herdenken. Al die mensen die niks hadden  
gedaan. Al die nuttenloze doden. Joden moesten het doden worden?  
Moesten ze worden gemarteld? moesten ze worden vergast? Nee het waren mensen. mensen  
met gevoel mensen zo als jij

Eliza

4 mei  
4 mei is de dag dat we herdenken  
Laten we even onze gedachten bijtanken.  
Wat gebeurde er op 4 mei? Nou, Hitler zei... ”  
We geven ons over jullie zijn te sterk!!”  
Dus wij en de geallieerden waren klaar met ons werk.  
Maar vandaag herdenken we die op die weg zijn gestorven.  
Want Nederland en Duitsland waren net 2 verschillende bijenkorven.  
Ze vochten heel gemeen met elkaar.  
Maar daarvoor stonden andere landen weer klaar.  
Dus uiteindelijk hadden we gewonnen. Maar we denken nu nog even aan de mensen die zijn  
gestorven

–Daniëlla

Vandaag 4 mei zijn we met z'n allen stil voor 2 minuten.  
Om alle doden te herdenken die voor ons gevochten hebben. Om ons vrijheid.  
We herdenken ze, omdat ze iets goeds gedaan hebben en zonder hen de meeste van ons nu niet op  
twee benen zou staan. Zonder die miljoenen mensen die gevochten hebben zouden we misschien nu  
geen vrij land zijn.  
Miljoenen mensen gaven hun leven voor onze vrijheid, zodat wij niet in die angst hoeven te leven.

Silva

De herinneringen uit het verleden zullen nooit verdwijnen. Al die onschuldige mensen moesten  
schuilen voor hun leven. Maar waar was het uiteindelijk goed voor? Nergens. Bezet door al die  
duitsers. Maar waar was het uiteindelijk goed voor? Nergens. Er vielen honderden doden. Maar waar  
was het uiteindelijk goed voor? Nergens.

Isa.

Vrede

Vrede is overal. Het is groot of klein maar fijn. We zijn vanavond even stil. Voor iedereen die hebben gestreden tegen het kwade. We zijn bevrijd op 4 mei dan word je heel blij . Maar dan denk je terug aan die vervelende tijd sommige mensen krijgen heel er veel spijt. Dat hoeft niet want het is voorbij nu zijn we echt allemaal vrij.

Julie

Strijd.

Hun streden voor ons, voor de vrede en voor de vriendschap.

Ze wouden geen strijd, maar dankzij hun zijn wij bevrijd.

Oorlog is niet om grapjes over te maken, niet op school, niet op straat, niet thuis, nergens.

Op 4 mei ben ik, zijn wij, met zijn allen stil, op 4 mei denk ik stil, op 4 mei herdenk ik stil. Voor mijn opa, want hij zat in de KNIL. Een man op zolder met Joden, maar veel lagen op straat, doden. Een meisje aan een bureautje met haar dagboek, Duitsers op zoek. Inmiddels wereldberoemd, geen bij die meer rond zoemt. Ik ben dankbaar, dankbaar naar hun.

Ava

4 mei 1945. er zou vrede komen. voor ons ieder.

we zouden weer kunnen genieten van de bomen.

het was 5 jaar lang de vraag geweest?

wie is de aanbieder. van het eten en de schuilplek.

we hebben 5 jaar lang gevreesd.

en nu kunnen we alleen maar hopen dat er niet nog een oorlog komt in ons land.

en dat we bij concentratiekampen nooit meer staan achter het dranghek.

Isabelle

gedicht 4 mei

angst, kou de gedachten dat je er misschien morgen niet meer bent.

Niemand zou zo'n gedachten moeten hebben.

Toch zijn de gedachten ontstaan door wat Rusland bij Oekraïne heeft gedaan.

Nederland is een vrij land maar Oekraïne staat in brand.

We willen alle slachtoffers herdenken ook de Nederlandse slachtoffers want hier is ook oorlog geweest.

gelukkig is dat allang voorbij want we leven nu blij, gelukkig en goed dat is waar de slachtoffers voor hebben gestreden dat deden ze met die rede dat willen we nu gaan herdenken dat is wat wij onze helden schenken

Noa

Vrede vrede moet er zijn  
dat is heel erg fijn  
dat heeft iedereen toch in zijn brein  
oorlog is stom  
en ook een beetje dom  
overall gooien ze een BOM  
allemaal willen ze macht  
en daarom gaan ze op jacht  
wees lief  
en geen dief

phill

## gedicht 4 mei

Het voelt fijn oorlog is voorbij maar als je op deze dag denkt doet het nog zo pijn.

Mensen uit ons land gestreden maar toch kijk je somber terug naar het verleden.

We hebben er alles aan gedaan de Duitsers weg te krijgen maar ze bleven toch dreigen.

Rotterdam gebombardeerd net zoals delen van Nijmegen.

Ik blijf voor altijd mijn land trouw dit is het land waar ik houw.

Guus

Vrijheid en oorlog. Oorlog, wat kan je daar nou mee. Een gevecht op het land of daar op de zee. Ze schieten, niet zomaar met een nerf pistool, maar een geweer. Dan zie je de kogels, ze vliegen heen en al weer. Onschuldigen vallen en vallen maar door. Deze oorlog hoeft van mij echt niet hoor. Luister eens goed, wat krijg je daarvan. Waarom oorlog als er vrede kan? Het gebeurt nu ook, maar waarom? Die oorlog, die vind ik stom! Verlies en pijn, dat is toch niet fijn. Je verliest familie, vrienden en mensen die je misschien niet kent. Toch geven de meeste hun meer dan een cent. Wij proberen te helpen zo goed als we kunnen. Een vredig leven is wat we hun gunnen.

-Storm

Strijd. een hele belangrijke doel in ons leven strijd. hiermee willen wij de strijders van de tweede wereldoorlog bedanken. ze hebben zo hard voor ons land gestrijd. ze hebben hun leven gegeven voor ons land dus daarom willen wij de doden die voor ons hebben gevochten herdenken op 4 mei met dit brief willen we laten zien wat strijden voor je land is. het was heel hard voor sommige mensen dat hun familieleden moesten gaan vechten. heel veel doden zijn er maar we zijn dankbaar voor wat we nu hebben daarom herdenken wij die strijders op 4 mei dankuwel.  
Vriendelijke groet van jay.

Een oorlog zoals dit. Wilt niemand ooit meer zien. Hoeveel doden er zijn gevallen. Maar die tijd is gelukkig voorbij. Maar we denken er nog steeds aan met z'n allen. Al die aanvallen waar is het goed voor? Al die kogels langs je oor. Waar is het goed voor? Tanks die schieten in koor. Waar is het goed voor?

Dennis

4 mei is een dag om nooit te vergeten de helft van de Nederlandse militaire hebben het niet overleeft. Helden die voor onze vrijheid hebben gestreden verdienen wel een minuut stilte. ze hebben gedaan wat hun konde vrijheid in Nederland en in andere landen is heel belangrijk nu kunnen we normaal over straat lopen vroeger waren ze bang dat ze opeens doodgeschoten kon de woorden. ik herdenk de mensen die dood zijn geschoten

Wouter

Oorlog wat heeft het nou voor zin je wint er niks mee maar verliest er alleen maar mee zoals die admiraal die allemaal opdrachten uitdeelde die adjudant die constant alles deed wat hem gevraagd werd om voor zijn land te strijden en daardoor ook vaak leiden

Lucas

blij dat ik hier mag staan. blij dat zij voor ons wilde strijden.  
trots dat wij zijn op degene die ik helde mag noemen. ik dank alle mensen die voor ons vochten. blij ben ik voor alle mensen die hier mogen staan.

einde Levi

door de hulp van normale mensen die jij nooit heb gekent, is er voor gezorgd dat jij er nu bent wij zijn wie we nu zijn door hun geschenk. sommige mensen denken er niet aan, maar wij moeten toch echt naar hun herrinering gaan dat is wat zij verdienen. voor al die dode vrienden iedereen vocht hard maar wij staan hier nu met een vochtig hary, tranen raken op. maar emoties blijven even lang als een ongestoorde pop. een gesloten land, gelukkig zetten zij dat idee aan de kant op de rand. eraf geduwd. maar wat je wel snapt. zij hadden een gigantsich hart.

Soufian





