

# Gedicht dodenherdenking

Het was een donkere tijd.  
De tijd van oorlog en strijd.  
Miljoenen mensen stierven voor ons land.  
Zij liggen hier begraven, diep onder het zand.  
Wij komen hier nu bij elkaar,  
om daar aan te denken.  
Om hen te herdenken.  
Wat zij deden voor ons volk.

Denk ook aan al die joden  
ook onder hen waren veel doden.  
Enkel om ze zijn en wat zij geloven.  
Kon Hitler hen niets goeds beloven.  
Denk nu ook aan hen.  
Misschien dat je wel iemand kent,  
die om die reden moest sterven.  
In die tijd van oorlog en strijd.

Ook nu is er nog oorlog  
in een ander land.  
Denk aan Oekraïne,  
er is oorlog in dat land.  
Daarover horen wij het meest,  
maar er zijn nog meer oorlogen geweest.  
Daar denk je soms niet aan.  
Toch zijn er heel veel mensen  
die elkaar iets hebben aangedaan.  
Oorlog, dat brengt niets dan verdriet.

Door Myrthe Vuik