

Vrede en Vrijheid

4 mei 1945

Het is lang geleden,
maar wij mogen
het nooit vergeten.

De tweede wereldoorlog
zoveel doden in 5 jaar

Ik heb het zelf niet meegemaakt,
maar zal 4 mei altijd herdenken.
Zij vochten voor Vrede en Vrijheid.
En dat zullen we altijd moeten blijven eren.

Oorlog is zinloos geweld!
Waar in mensen,
gewone burgers zijn vermoord.
Zinloos!

Velen zijn gestorven,
door uitputting, ziekte.
Velen zijn weggevoerd,
hun dood tegemoet.

Laten wij vandaag dan twee minuten stil zijn.
Voor die mensen die dat hebben meegemaakt.
Wij leven voor VRIJHEID.
Niet voor oorlog.

Door Esperance Flahaut