

## **Hun leven gegeven**

Ik wil u iets zeggen over het heden en het verleden.  
Over de mensen die voor ons hebben geleden.  
Die mensen hebben hun leven gegeven.  
Om ons een toekomst te geven.  
Hoe verschrikkelijk moet dat zijn geweest!  
Verzetsstrijders, joden en nog veel meer, wat hebben zij gevreesd!  
Die mensen hebben het niet overleefd!  
En wij leven voort of er niets is geweest!  
Alsof er geen mensen zijn die hun leven hebben gegeven, voor  
onze toekomst die voor ons zo normaal is.  
Mensen die hun vrouw, kinderen, vader en moeder achter lieten  
om voor ons te strijden.  
Ik hoop dat u inziet hoe erg die mensen moesten lijden!

Door Deborah Hoogendoorn